



TREHÖRNABLADET

ANSVARIG UTGIVARE: STURE BROLIN
FORM & LAYOUT: PETER FREJHAGEN

NR 123 | MARS 2022



INNEHÅLL

Berättarkväll om Trehörna IF
Svenska kyrkans Onsdagsträff
Del 3 - Trehörna Socken Idag
Offentliga laddstolpar i Trehörna

Nyårsgemenskap blev av
Årsmöte framflyttad
Jubileum - Lusthuset 20 år
Julpyssel i Lusthuset

BERÄTTARKVÄLL OM TREHÖRNA IF



Berättarkvällen den 24 november ägnades åt lokalhistoria. Christer Ignell skulle redogöra för sitt arbete med att sammanställa Trehörna IF:s historia.

Allt började med att han fick tillgång till protokoll och annat material från föreningens historia genom Sixten Ahlm, Trehörna IF:s siste ordförande. Sedan vidtog många timmars läsande, åtskilliga samtal med före detta aktiva och ett idogt skrivande.

Föreningen verkade mellan 1933 och 1962. Det var ett stort engagemang i bygden och många olika idrotter utövades. Fotboll var störst, dragkamp mest framgångsrik men även bordtennis, skidåkning, terränglöpning och gång utövades. Elva år i rad tag man hem SM-guld i 720 kg-klassen. Totalt tog dragkampslaget hem 13 guld, 3 silver och 1 brons i SM-tävlingar. 1955 arrangerades SM i dragkamp i Trehörna med 1000-talet åskådare. Det bodde ca 600 personer i Trehörnaområdet vid den tiden. Det innebär att 4 % av bygdens invånare tog hem en SM-medalj.

Allt som presenterades åtföljdes av gamla fotografier. Något som uppmärksammades särskilt var bilder på Trehörna IF:s damlag från slutet av 40-talet. Damlag var något unikt på den tiden och något seriespel fanns inte utan det fick bli uppvisningsmatcher. Varje foto diskuterades livligt av åhörarna och man försökte identifiera

vilka de olika personerna på bilderna var. Några personer identifierades under kvällens gång.

En del av åhörarna hade egna minnen av fotbollsspel i Trehörna IF. Ofta åkte man på lastbilsflak till bortamatcherna oavsett väder. Vid ett tillfälle åkte hela laget om elva man i en och samma droska. Taxichauffören fick inte plats utan en av spelarna fick köra istället. Den som berättade detta var yngst i laget så han fick ligga på golvet mellan fram- och baksäte med de andras fötter på sig.



Livfullt diskuterades om färgen på matchtröjorna varit gul eller röd tills bildbevis kom som visade att båda färgerna hade används. Stor uppskattning rönt visningen av en gammal, två minuter lång, film från en fotbollsmatch på Ekebergsvallen.

Christer avtackades med orden att han har gjort en stor historisk gärning som forskat fram och sammanställt allt detta till glädje för nuvarande och kommande generationer av Trehörnabor.

Text & Bild: Sture Brolin

ONSDAGSTRÄFFAR I HEMBYGDSGÅRDEN



I höstas startade Svenska kyrkan träffar på eftermiddagen i Hembygdsgården. Det blev en trevande start då man inte gått ut med så mycket information.

Pandemin har också lagt hinder i vägen men nu är det dags igen. Träffarna är onsdagar ojämna veckor och vid varje tillfälle är en aktivitet eller ett tema inplanerat. Dagar, tid och innehåll finns på Händer i Trehörna.

Den som håller i dessa träffar är Kenneth Hjärling. Han är sedan i somras vigd diakon inom Svenska kyrkan. Innan dess har arbetat många år som sjuksköterska. För att bli vigd diakon ska man ha genomgått en 3,5 år lång

process som börjar med Svenska kyrkans grundkurs. Den gick Kenneth på Vadstena folkhögskola. Därefter är det praktik i olika omgångar och efter att ha blivit antagen som kandidat gick Kenneth ett slutår i Lund.

Diakonens uppgift är att ”bygga broar”. Det kan vara allt från att bryta ensamheten hos äldre genom hembesök, samverka med socialtjänsten, ordna julfirande för ensamma till att hålla i andakter och under tystnadsplikt ge enskild själavård. Som ett led i Kenneths arbete som diakon ordnar han onsdagsträffarna i Trehörna hembygdsgård.

Text & Bild: Sture Brolin

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett nytt år 2022. Ett år då vi förhoppningsvis kommer att bli av med pandemin. Då detta skrivs har de flesta restriktionerna hävts i de nordiska länderna. Livet börjar så sakta återgå till det normala.

Vi hoppas också att vi kan återgå till det normala då det gäller byalagets verksamhet. Visserligen tvingades vi flytta årsmötet till den 23 februari. Det är förenligt med stadgarna men innebar att vi inte kunde informera från årsmötet i detta nummer av Trehörnabladet.

Men då årsmötet har genomförts så kommer vi att ha antagit en verksamhets-plan för året.

Vi kommer att sprida information om vårens verksamhet så gott vi kan senare i mars. Om vi inte kan nå dig med lapp i brevlådan så gå in på byalagets hemsida www.trehorna.nu Där hittar du all information.

Men redan nu kan vi berätta att Valborgsfirandet kommer att genomföras på vårt traditionella sätt för första gången på tre år. Samling på Lustholmen, eld på flotten, vårtalare och sång av Trehörna manskör.

Vi siktar också på traditionellt midsommarfirande vid hembygdsgården med dans runt stängen och annat kul.

Dessutom planerar vi för en Trehörnadag i september för att synliggöra ortens fantastiska läge i syfte att få fler att vilja flytta hit.

Vi har tidigare tänkt att ”nu är det nog över” under dessa två år men vi får hoppas att det faktiskt blir så denna gång att vi får ett alldeles vanligt och alldeles underbart år, som jag även skrev i förra Trehörnabladet.



STURE BROLIN

DEL 3 - TREHÖRNA SOCKEN IDAG

I vår serie om "Trehörna socken idag" har vi riktat blickarna mot den södra delen av socknen. Vi börjar med några Trehörnabor som bor längst ner i den sydöstra spetsen av Trehörna, precis på gränsen mot Småland.

Där, utmed stranden på Rödjesjön, finns 8 avstyckade tomter. I fyra av husen är det permanent boende, tre är fritidshus och den sista tomten kommer att bebyggas under detta år och det blir också ett permanent boende. Alla tomterna har ett fantastiskt läge och ligger mycket vackert precis utmed stranden på Rödjesjön.

Rödjesjöns strand

Ulf och Kristina "Ninna" Axelsson är ett av de par som sedan några år bor permanent i området. De har en nybyggd villa som ligger bara ett tjugotal meter från strandkanten.



Ninna växte upp i Åviken, bara några kilometer på andra sidan länsgränsen mot Tranås. Ulf är född uppe i Norrbotten där mamman Edits släkt finns. Ulf har rötter även i Trehörna då hans pappa Herbert är född och uppvuxen där. Varför föddes Ulf i Norrbotten? Jo pappa Herbert utbildade sig till lärare i Linköping och efter avslutad utbildning och examen visade det sig att det var ont om tjänster i närområdet. Han hamnade då långt uppe i Överkalix och där träffade han kärleken Edit. Senare i livet flyttade familjen tillbaka till Tranås och hade sommarstuga i Trehörna och på senare år bodde de permanent inne i samhället.

Även Ulf och Ninna är "gamla" Trehörnabor. De första åren tillsammans hyrde de en lägenhet i Tranås men i samband med "gröna vågen" på mitten av 70-talet, då flera nya villor byggdes i Trehörna, köpte de ett av "Gullringshusen". Året var 1975 men 5 år senare hade familjen vuxit och huset kändes för litet. De byggde då nytt och större på Danskvägen 55. 11 år senare, efter att under 1 år "mellanlandat" i ett Gullringshus igen, flyttade de till en mindre gård i Asby som de själva renoverat och som låg ute

på landet. 2002 lämnade de Ydre och flyttade till Ninnas föräldrahem i Åviken och 8 år senare flyttade de in i den nybyggda villan vid



Rödjesjön. Under åren har det blivit några flyttlass men nu har de flyttat färdigt och som pensionärer trivs både de och Ninnas båda Shetlandsponny Acksel och Mimmi mycket bra vid Rödjesjöns strand.

Innan pensioneringen jobbade Ninna som lärare i Ydre. Hon är utbildad mellanstadie-lärare men gillade bäst att jobba med de yngre barnen i lågstadiet. Ulf startade sin yrkeskarriär på Försäkringskassan där han stannade i nästan 25 år med kort avbrott för att testa jobb inom socialtjänsten. När Försäkringskassan gjorde stor omorganisation utbildade han sig till fastighetsmäklare och hade under flera år egen byrå i Ydre. I början av 2000-talet startade han tillsammans med en partner en auktionsfirma i Tranås. Firman finns kvar och drivs idag i mindre skala av Ulf och Ninna som ett litet trevligt "sidoprojekt". Auktionerna hålls oftast i Frinnaryd Bygdegård.



Närheten till natur och sjö gör att både Ninna och Uffe kan odla sin fritidsintressen. För Ninnas del är det de båda ponnyhästarna och att på sommaren kunna plocka både bär och

svamp. Uffes stora intresse är fiske och i sjön hämtar han både gäddor och abborre. Han arrenderar även ett område där han kan fiska kräftor. Nästan varje år blir det också fiskeresor till norra Norge tillsammans med bröder och söner. Rekordet på Hälleflundra på 75 kg innehas av sonen Jonas. Torskligan leder Uffe själv med en bjässe på 21 kg.

Text & Bild: Christer Ignell

Svärdsfalla 2

Ingen har väl kunnat undgå att se hur Svärdsfalla 2 har renoverats. Hus och stall lyser så vackert när man åker förbi.



Jag träffar nuvarande ägarna Johanna och Andreas med dottern Lilly som berättar att de flyttade in december 2020. Då var huset renoverat på utsidan och ny el, vatten och avlopp var klart. Sedan reparerade de själva invändigt och installerade bergvärme. Stallet renoverade de helt själva.



P.g.a. pandemin träffas vi ute vid stallet och där är så fräscht och fint för hästarna vita Nancy och svarta Cola och inne i huset kan vi höra

taxen Vilda och blandrashunden Minnie skälla. Familjen bodde tidigare i Boxholm men sökte ett ställe där de kunde ha sina hästar med och fann denna plats som de trivs bra på.

Johanna är lärare på Ängarydskolan och Andreas jobbar på Motorcentralen i Rydsnäs. Lilly fick byta skola och går nu på Hubbarpskolan. Mor och dotter ägnar sin fritid åt hästarna som de tränar körning på, Andreas stora fritidsintresse är jakt där taxen hänger med.

Jag hälsar dem välkomna till Trehörna och tackar för att de vill ställa upp och berätta lite om sig själva.

Text & Bild: Gunni Karlsson

Rödje

Om man åker från Trehörna mot Tranås så ser man en liten skylt Rödje gård. Jag svänger in på den vägen och kommer strax fram till den gamla mangårdsbyggnaden.



Där möter jag Mia Gustafsson och hennes särbo Ove Lundström. Mia är fjärde generation som bor i det vackra röda huset. Till vardags jobbar hon som biträdande rektor på Norrskolan i Tranås, Ove är zoologisk konservator och driver också ett skinnberederi i Värmland där han finns till vardags.



FORTS. DEL 3 - TREHÖRNA SOCKEN IDAG

Mia är nog den mest meriterande skytten i Trehörna socken någonsin, hon har tillhört svenska landslaget i Nordisk trap i 21 år. Hon är av skytteförbundet utsedd till "stor grabb",



som verkligen borde ändras till "stor skytt" med tanke på hennes insats.

Hennes medaljskörd är enorm med medaljer i nordiska, skandinaviska mästerskap och framför allt i SM. Totalt har det blivit 57 medaljer varav minst hälften är av ädlaste valör.

Senaste SM var en ny gren för mixlag där laget ska bestå av en kvinna och en man från samma klubb. Där tog hon en silvermedalj tillsammans med Ove för Forshaga JSPSK.

Ove är också landslagsskytt men har "bara" varit med i 8 år men har också ett antal medaljer.

Fritiden ägnar de båda naturligtvis åt skytte men också åt jakt och sina hundar: unghunden wachtel/spets Gina och gammaltaxen Kitty.

Text & Bild: Gunni Karlsson

JULPYSSEL I LUSTHUSET LOCKADE MÅNGA

Traditionsenligt så blev det glädjande nog även i år ett julpyssel i Lusthuset som lockade både stora och små.



Det var roligt att se så många påhittiga och pysselsugna barn med föräldrar och mor- och farföräldrar. Det var en jämn tillströmning under hela förmiddagen och när dagen var till ända hade drygt tjugofem personer varit på plats.

Det såldes pysselmateriel till självkostnadspris och bjöds på fika genom Byalaget, tack till alla som bakat och bidragit till detta!



Det målades träfigurer, limmades änglahår med limpistol och skapades julgranspynt. Lotta Pettersson och Emma Nilsson fanns på plats och såg till att kaffet var varmt och fikafaten ständigt påfyllda.

Nu håller vi tummarna för att coronan snart minskar så vi kan se fram emot påskpyssel till våren.

Text & Bild: Kicki Svenberg & Emma Ravandoni

OFFENTLIGA LADDSTOLPAR I TREHÖRNA

Förra året installerades Trehörnas första offentliga laddstolpar och solelsanläggning.

På försommaren installerade Trehörna Wårdshus två offentliga laddstolpar och uppe vid Säteriet har Behmska stiftelsen under hösten installerat en laddstolpe. När behovet ökar vid säteriet kommer fler stolpar att sättas upp.



Trehörna Wårdshus

Vid säteriet är även anläggningen för solenergi installerad och i drift. Installationen är gjord av Eges EL & Automation och ett antal paneler är monterade på södra sidan av ladugårdstaket. Anläggningen beräknas ge runt 40.000 kwh per år.

Text & Bild: Christer Ignell



Trehörna Säteri

JUBILEUMSFEST - LUSTHUSET 20 ÅR!

Den 25 november 2000 invigde dåvarande landshövdingen Björn Eriksson Lusthuset med orden "man skall inte falla för frestelser om de inte är oemotståndliga". Han syftade på byalagets inbjudan till honom "Från reningsverk till föreningsverk, från skithus till lusthus".

Vi skulle haft festen för ett år sedan men på grund av pandemin fick den skjutas upp ett år. Den 20 november samlades vi för att minnas tillsammans. Till vår hjälp hade vi Håkan Rydbergs välgjorda film från arbetet med att omvandla reningsverket till en vacker samlingslokal. Andäktig tystnad blandades med skämtsamma kommentarer då man återsåg arbetet med att riva det gamla och bygga det nya. En god höstgryta, goda äppelpajer, underhållning från Trehörna manskör och samtal med goda grannar förgyllde också kvällen.

Text & Bild: Sture Brolin



NYÅRSGEMENSKAP - TROTS RESTRIKTIONER

Strax innan nyår slog restriktionerna till igen. Skulle vi genomföra Nyårsgemenskap som vanligt var vi tvingade att ha alla besökande sittande, max åtta vid varje bord och en meter mellan borden. Dessutom var det ett maxtak på 50 personer.



Men vi hade bestämt oss. Vi skulle genomföra Nyårsgemenskapen. Bord ställdes upp enligt restriktionerna och en lapp med max 50 pers. sattes upp. Kerstin Johansson hade gjort många varianter av goda snittar. Manskören hade övat. Allt var klart.

När klockan var 15.00 så började folk droppa in. Men förkylningar och oro för pandemin hade nog påverkat många. Sammanlagt blev vi bara 22 personer i Lusthuset.



Men de som var där fick njuta av en väl samsjungen kör som framförde Min plats på jorden, The Rose, Bellmansångerna Märk hur vår skugga och Käraste bröder. Kören avslutade med Leonard Cohens finstämda sång Hallelujah/Decembernaut med svensk text av Peter Jöback. Gemensamt sjöng alla sedan Happy New Year av ABBA.



Trots restriktioner och oro för pandemi så genomfördes denna fina Trehörnatradition på ett trivsamt sätt till full belåtenhet för alla.

Text & Bild: Sture Brolin

TILLSAMMANS KAN VI!

Förra våren skrev jag om att vi ska undvika att slänga skräp i flishögar för att inte förstöra maskiner för skogsägarna. Det fixade vi utmärkt, inte hört något detta år.

Nu tänkte jag skriva om något allvarigare. Fortfarande om att inte slänga saker, men nu handlar det om dryckesburkar. En enda slängd burk på en åker eller slätteräng kan orsaka flera djurs död.

Om en sådan burk ligger slängd när det är dags för slåttern kan slättermaskinen strimla den i

små remsor. Dessa remsor hamnar sedan i ensilaget och syns inte. När djuren äter ur ensilagebalen så kan de få i sig en sådan metallremsa som sedan skär upp mage och strupe inifrån och djuret dör en plågsam död.

Tänk på detta när ni motionscyklar, vandrar eller åker bil, burken är lättare på hemvägen när den är tom. Så ta med den hem.

Tillsammans kan vi göra Trehörna och Sverige renare och säkrare för djuren.

Text: Gunni Karlsson



HÄNDER I TREHÖRNA

DATUM	TID	PLATS	ARRANGÖR	HÄNDELSE
05 MARS		Fällan	Trehörna jaktvårdsförening	SKJUTBANAN ÖPPNAR. Mer info, ring Andreas på 070-576 51 44.
09 MARS	19.00	Lusthuset	Trehörnasjöns fiskevårdsförening	ÅRSMÖTE. Trehörnasjöns fiskevårdsförening håller årsmöte i Lusthuset.
16 MARS	14.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	ONSDAGSTRÄFF. Kalle Bäck berättar en historia.
30 MARS	14.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	ONSDAGSTRÄFF. Susanne Cedergren med musiker.
09 APRIL	10.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	PÅSKPYSEL. För barn under sju år i vuxens sällskap.
20 APRIL	19.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	POLITISKT SAMTAL. Inför valet söndagen den 11 september 2022.
24 APRIL	10.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	STÄDDAG. Trehörna Byalag håller städdag.
27 APRIL	14.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	ONSDAGSTRÄFF. Jazzmusiker från Borghamn.
30 APRIL	20.00	Lustholmen	Trehörna Byalag	VALBORG. Vi firar valborg tillsammans med eld, tal och god gemenskap.
08 MAJ	10.00	Hembygdsgården	Trehörna Byalag	HISTORISK VANDRING. Med Kalle Bäck. Ta med sittunderlag och fika.
11 MAJ	14.00	Hembygdsgården	Svenska kyrkan	ONSDAGSTRÄFF. Nutidskryss med diakon Kenneth Hjärling.
21 MAJ	18.00	Lusthuset	Trehörna Byalag	GOURMETTRACE. Förrätt, middag och efterrätt i olika hem och sedan Lusthuset.

Svenska kyrkans verksamhet: Tisdagar jämna veckor 18.30 "kvinnokväll", Onsdag ojämna veckor 14.00 "onsdagsträff" och Onsdag jämna veckor 14.00 "Trehörna kyrkokör övar" i Hembygdsgården.

TIPS

Trehörnabladet finns att läsa på vår hemsida: www.trehorna.nu. Här finns även tidigare nummer av tidningen att läsa.

REDAKTIONSKOMMITTÉN

Kommittén består av Sture Brolin, Kicki Svenberg, Peter Frejhagen, Gunni Karlsson och Christer Ignell. Material till tidningen skickas till: Sture Brolin: sture.brolin@outlook.com / 072-730 95 52